

Hoe mooi kan het zijn

Weet je hoe mooi het eigenlijk is om alles te kunnen doen, jezelf te zijn en dit ook te blijven.

Je zegt gewoon wat je wel en niet leuk vindt, graag doet, zonder dit te overdrijven.

Een mensenleven is een cadeautje in iedere vorm en met alles wat je daarin kan doen en mee mag maken.

Niet God of een ander is verantwoordelijk, wanneer het niet loopt, jij bent de enige die je plicht kan verzaken.

Nou ja plicht, je zou het beter recht kunnen noemen, het recht te mogen leven, leren, ervaren en zien.

Alleen, met een partner of gezin misschien?

Een leven wat jij gekozen hebt te leven voor je er werkelijk aan bent begonnen.

Niet iedereen kan zich het meteen herinneren, eerst zullen wat hindernissen moeten worden overwonnen.

Soms lijkt het wel of het leven van de ander, veel gemakkelijker is, vanzelf gaat.

Maar kun jij werkelijk zien, weten, voelen of er niets is wat de ander heeft geschaad?

Wees daarom tevreden met alles wat je hebt, waar je de kans voor krijgt, je eigenlijk is gegeven.

Het te mogen ervaren is een cadeautje, een uitdaging vol mogelijkheden, een schilderij wat jij kunt kleuren en bepaalt hoe lang je erin wilt blijven leven.

Je kunt het proberen

Wie wil er iets doen waarvan de uitkomst nog niet bekend is?

Er zullen er weinig zijn, toch weet ik dat jij dit kunt,
als ik me niet vergis.

Het is niet om er mijn voordeel mee te behalen,
er rijk van te worden of anderzijds genoegdoening door te krijgen.
Omdat er fouten worden gemaakt ten koste van alles,
er niemand opstaat,
mensen, dieren en moeder aarde zwijgen.

Ja daardoor gaat het werkelijk mis.

We leven in een schijnvertoning,
zijn geprogrammeerd om juist die dingen te doen
die ons allen zullen schaden.

Wij worden er niet beter van, gaan er zelfs aan onderdoor,
terwijl de regeringsleden en de macht in weelde baden.

Maar wat is weelde en zouden wij dit ook werkelijk ervaren
wanneer er financiële middelen in overvloed zouden zijn?

Zouden we dan verlost zijn van alle welvaartsziektes, angsten,
maar ook van verdriet en pijn?

Ik kan en mag het je niet zeggen, er wel naar raden.

Daarom lieve mensen, iedereen die begaan is en dit leest.

Wees wijs, denk aan jezelf,
niet ten koste van alles en ben niet bang of bevreesd.

Onze lieve Heer heeft ons, niet alleen een lichaam, verstand
maar ook een eigen wil gegeven.

Dit zijn pas de werkelijke waarden van een mensenleven.

Omdat we er nu te weinig mee doen, lijkt het wel of we leeg zijn,
geen inhoud meer hebben, zonder geest.

Wil jij het proberen?

Ontmoetingen en kennismakingen

Wanneer je mensen ontmoet of er kennis mee maakt,
zal je met de één meteen een click hebben,
die ervoor zorgt dat alles wat deze persoon zegt,
ervaart en doet, je raakt.

Toch zal niet iedere ontmoeting er één zijn op wederzijds respect
en gelijkwaardigheid gebaseerd.

Niet iedereen is gelijk, reageert hetzelfde,
dat hoeft en kan ook echt niet, uniciteit is nooit verkeerd.

Dat je als mens, bij een ieder die je ontmoet wel jezelf mag of
moet kunnen zijn, is duidelijk en belangrijk, niet alleen fijn.

Oordeel daarom niet en wacht af tot je de persoon, zijn menszijn,
werkelijk ziet en mag leren kennen.

Het maakt niet uit hoe lang het duurt, uiteindelijk zul je
aan elke persoon wennen, maar dat niet alleen,
mogelijkerwijs zelfs zijn meerwaarde kennen.

Eenzaam zijn in de wereld van nu,
is niet aan de orde wanneer je, openstaat voor en plezier hebt in het leven.
Het gaat niet om ontvangen, maar delen of geven.

Excuses zijn redenen om iets niet te willen doen of zien.

Wanneer iemand wil, zoekt hij naar mogelijkheden en kansen
het maakt daarbij niet uit,
welke hindernissen hij daarbij tegenkomt bovendien.

Ik ben blij met iedere ontmoeting, de herinneringen en de tijd waarin ik
jullie heb mogen leren kennen. Dank jullie wel!

Geboorterecht

Weet jij eigenlijk wat geboorterecht is?

Het recht om gelukkig te zijn, zonder zorgen en of angsten te mogen leven.

De start is daarbij van het grootste belang,
daarnaast hoe je omgaat met alles en iedereen,
in harmonie, in vriendschap en rust,
niet om het vergaren van kennis of bezit
maar juist het delen ervan en het geven.

Wanneer je dit beseft en doet,
zal de wereld er elke dag een beetje mooier uit gaan zien,
verlost van hongers, oorlog, hebzucht en macht,
is dit dan uiteindelijk toch echt mogelijk misschien?
Ik wil en ga ervoor om dit te realiseren,
zal er alles aan doen wat in mijn macht ligt bovendien.

Door alles wat ik heb mogen ervaren,
alle landen die ik heb bezocht,
mensen die ik heb leren kennen,
weet ik dat het mogelijk is om mijn droom waar te maken.

Natuurlijk heb ik daar meerdere mensen bij nodig, idealisten of realisten,
in ieder geval is het van belang dat zij niet meer slapen maar waken.

Bewust zijn, is iets wat we als mens
eigenlijk allemaal als geboorterecht hebben meegekregen.
Daarbij ook de vrijheid van meningsuiting en keuzes maken,
dit laatste tussen ons gezegd en gezwegen.

Een eigen wil

Waarom kies je voor de dingen en ervaringen die je in je leven meemaakt en krijgt?

Is het omdat iemand je iets oplegt, je belet om jezelf te zijn of juist omdat je niet naar jezelf luistert, eigenlijk zwijgt.

Jij bent de regisseur van jouw leven, hebt alle recht om dit te doen op elk gebied en in iedere situatie. Bepaalt hierdoor ook of je kiest voor het positieve of het tegenovergestelde ervan, levenslange frustratie.

Weet je hoe lekker je je zult voelen wanneer je hiervoor gaat en er voor de volle honderd procent voor kiest. Je doet hier niemand mee tekort, hoeft je niet schuldig te voelen, bang te zijn dat je iemand verliest.

Je creëert hierdoor kansen voor jezelf en geeft jezelf de vrije hand om dat te doen wat je werkelijk wilt in het leven. Niet alleen voor jezelf maar ook voor vele anderen, die je hierdoor werkelijk iets waardevols mag geven.

Materie is vergankelijk, evenals alle andere dingen waar je als mens geen invloed op hebt of moet willen. Zorg ervoor dat je er volledig los van komt, omdat het je helpt te groeien, gelukkig te worden of zelfs naar een hoger niveau te tillen. Bij jezelf blijven, op je intuïtie vertrouwen, goed nadenken omdat het je gegeven is en je vooral niet overgeven aan alles wat er geroepen wordt of de nieuwste modegrillen.

Moeder aarde

Waarom zouden we de aarde onze moeder noemen,
wat is hiervan het nut of het belang?

Ze biedt ons bescherming, een plek om te leven, te eten,
maar wie vertelt ons tot wanneer nog, hoe lang?

De kracht van moeder aarde en de natuur
hebben we als mens al miljoenen jaren mogen ervaren.
Diversiteit aan mensen, dieren, bomen en bloemenpracht,
zo uniek en uitzonderlijk, niet te evenaren.

Wie zijn wij, wat doen we toch allemaal,
wat denken we in hemelsnaam te bereiken,
vaak tegen beter weten in?
Ziektes, natuurrampen, uitsterven van flora en fauna,
is dat wat we willen, voor ogen hebben,
heeft dit werkelijk zin?

Vervuld zijn met liefde, zorg en respect is wat iedereen,
zichzelf, een ander en de natuur zou moeten geven.
Moeder aarde verdient dit zeker, zij zorgt al zo lang voor ons,
al miljoenen jaren, in mijn geval een mensenleven.

Wij beslissen voor een volgende generatie,
als moeder aarde er dan nog is
om de noodzakelijke grondstoffen te leveren en bescherming te bieden.
Denk na, wordt wakker alsjeblijft,
de gevolgen zijn dagelijks zichtbaar,
het is echt niet anders, Uw wil geschiede!

